

## De Verwers / Schilders

Voor 1900 heette een schilder **verwer**, degene die verft oftewel huisschilder  
 Als oudsten heb ik gevonden de **familie de Jong**. Als eerste **Wytze Tjeerds de Jong**, geboren in 1828, verwer te Roordahuizum. Hij trouwt in 1855 met Froukje Rinzes Rinsma.  
 Zij krijgen 2 dochters en een zoon. Wytze Tjeerds overlijdt in 1885, slechts 56 jaar oud.  
 Zoon **Tjeerd Wytzes**, geboren in 1861 wordt ook schilder.

**TERSTOND GEVRAAGD**  
 3 à 4 VERWERSKNECHTEN bij T. W. DE JONG te Roordahuizum.

In 1894 zet hij een advertentie in de Leeuwarder Courant, waarin hij verwersknechten vraagt.  
 Tjeerd trouwt met Klaaske Talsma. Zij krijgen 3 zoons en één dochter, allen geboren in Roordahuizum.  
 De oudste zoon **Wytze**, geboren in 1893 en de derde zoon **Sjoerd**, geboren in 1899, worden beide schilder.

(De tweede zoon Jacob kennen wij al als rijwielhersteller, samen met zijn zuster Pietje wonend op Aytawei 16.) Vader Tjeerd overlijdt in 1934, 72 jaar oud.  
 Wytze trouwt in 1917 met Rinkje Siesling.  
 Sjoerd, ook wel Sjoerd Big genoemd, trouwt met Jantje Wieland.  
 Volgens de Kamer van Koophandel heeft Sjoerd sinds 1934 een schildersbedrijf op Legedyk 29, De Pölle.  
 De zaak wordt in 1974 opgeheven.

SJ. TJ. DE JONG  
 HUISSCHILDER  
 ROORDAHUIZUM  
 Roordahuizum, Januari 1894  
**NOTA**  
 voor den Heer J. Wielinga  
 van SJ. TJ. DE JONG

Op Haedstrjitte 28 (nu Tribulet) woonde rond 1861 de verwer **Age Jentjes Dijkstra**. Hij is in 1822 geboren in Roordahuizum. Wanneer hij in 1847 trouwt met Jeltje Jans Adema woont hij in Suameer.

**Twee Verwersknechten, beste werke kunnen dadelijk werk bekomen bij A. Dijkstra te Roordahuizum.**

Age vraagt van 1871 tot 1880 regelmatig verwersknechten.  
 Hij overlijdt in 1910, 88 jaar oud te Bergum. Zijn vrouw Jeltje is dan al overleden in 1880 in Roordahuizum. Zij was 63 jaar oud.

Ondergeteekende, de Zaak van A. J. DIJKSTRA te Roordahuizum **overgenomen** hebbende, beveelt zich als zoodanig minzaam bij zijne Dorps- en Landgenooten aan.  
 W. J. WIELENGA,  
 Huis- en Rijtuigschilder enz.  
 Tevens handel in VERFWAREN, LAKKEN, VERNISSEN, BEHANGSELPAPIER enz.

In 1883 draagt Age Dijkstra zijn zaak over aan **Wiebren Wielinga**, geboren in 1858 te Sneek. Zijn vader was ook schilder. In 1980

**ROORDAHUIZUM.**  
 De Notaris A. WIERSMA te Roordahuizum zal op Dingsdag den 30 December 1884, 's avonds 7 uur, ten huize van den Kastelein Zwart op „Drie Romers” te Roordahuizum, publiek provisioneel verkoopen:  
 Eene hechte en welonderhoudene WOONHUIZINGE met ruimen **Verfwinkel, Erve, Bleek, Tuingrond** en HOK e. a., staande en gelegen vooraan in de Buren te Roordahuizum, kadaster sectie A no. 832, groot 3 ares 95 centiares. Bij W. J. Wielinga in eigen gebruik. Den 12 Mei 1885 of bij overeenkomst vroeger te aanvaarden. Bij billetten nader omschreven

trouwt hij met Tjitske Eizema en woont dan in IJlst. In Hommerts wordt zijn oudste zoon geboren.  
 Hij woont in 1883 in Roordahuizum, ook op Haedstrjitte 28. Daar wordt ook zijn dochter Geertje geboren in 1884. Maar in 1885 vertrekt hij alweer naar Joure. Daar worden dan nog 4 kinderen geboren.

In diezelfde tijd was ook **Fokke Klazes Kleefstra** actief als schilder in Roordahuizum. Ik weet niet precies wanneer hij in Roordahuizum is komen wonen, maar tussen 1877 en 1892 woont hij in ons dorp. Hij vraagt dan regelmatig in de Leeuwarder Courant om verwersknechten. Een "plattelands" verwer is blijkbaar een speciaal soort verwer. (Rense Velstra vertelde mij dat wanneer in een advertentie

een "plattelandsschilder" werd gevraagd men bedoelde dat men géén schilder uit de stad wilde. Iemand van het platteland had een veel betere, betrouwbare manier van werken.)  
 Hij is geboren op 20 september 1837 in Lemmer.

In 1861 trouwt hij met Durkje Sybesma. Drie maanden later wordt hun dochter Rigdje geboren. In 1867 overlijdt Durkje. Zij wonen dan in Joure.  
 Fokke trouwt vijf jaar later, wanneer hij 35 jaar is met Neeltje Remmerts Bleeksmas, 21 jaar oud, die in Roordahuizum woont. Een maand voor hun huwelijk hebben zij hun zoon Klaas gekregen.

**E**en plattelands VERWERSKNECHT wordt ten spoedigste verlangd door F. KLEEFSTRA te Roordahuizum.

In 1892 gaat Fokke Failliet en wordt zijn inboedel en drie maanden later ook zijn huis verkocht. Dit huis was waarschijnlijk één van de huizen naast Haedstrjitte 30 (fam.Hofstra), die later zijn afgebroken.

In 1914 overlijdt Fokke Kleefstra.

## Boelgoed te Roordahuizum.

A. VOET, Deurwaarder en. Candt.-Nots. te Leeuwarden, zal op Maandag den 14 November a.s., des voormiddags 10 uur, ten verzoeken van den Heer Mr. C. B. BLECKMANN, Advocaat en Procureur, wonende te Leeuwarden, als Curator in het faillissement van Fokke Klazes Kleefstra, Verzer en Glazenmaker, wonende te Roordahuizum, ten huize van genoemden failliet, tegen dadelijke betaling verkoopen:

MEUBELN en HUISGERADEN en verdere ROERENDE GOEDEREN, als:

Geverfd kabinet, eikenhouten lessenaar, ronde tafel, klokje, stoelen, tafels, veeren bed met toebehooren, kookkagehel, eenig linnen-goed, koper-, blik-, glas- en aardewerk enz.

Voorts eene partij bussen met beste LAKKEN en VERNISSEN, VERFSTOFFEN enz., benevens een VERFMOLEN, VERFKAST, TRAPPEN en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.

Bezigtiging één uur vóór den verkoop.

## ROORDAHUIZUM.

De Notaris A. WIERSSMA te Leeuwarden zal, ten verzoeken van den Heer Mr. C. B. BLECKMANN, Advoc. en Proc. aldaar, q.q., op Donderdag den 9 Februarij 1893, 's nam. 3 uur, ten huize van den Kastelein Boersma in de Buren te Roordahuizum, publiek finaal verkoopen:

Eene WOONHUIZINGE met Erve, Bleek en Straat c. a., staande en gelegen in de Buren te Roordahuizum, kad. sectie A no. 950, groot 42 centiares. Geboden f 440.

Bij Fokke Kleefstra in eigen gebruik.

Den 12 Mei 1893 vrij te aanvaarden.

Breder bij biljetten omschreven.

Sytze Zwart, geboren in 1857 te Rauwerd, is een zoon van de laatste kastelein van "de Oude Drie Romers". Sinds ongeveer 1886 woonde Sytze met zijn vrouw Aaltje Prinsen en hun twee dochters op Haedstrjitte 28 (Tribulet). Naast schilderwerk had hij ook het

Postagentschap van Roordahuizum.

Jan Velstra herinnert zich nog dat hij, wanneer hij een telegram overhandigde er meteen de inhoud bij vertelde: "Je vader is dood".

Zoals uit een koopcontract van weilanden blijkt was Sytze ook diaken van de Hervormde Gemeente.

Hij kocht en verkocht regelmatig onroerende goederen.

In de jaren 1886 tot en met 1889 zocht hij regelmatig knechten.

S. ZWART, Roordahuizum, vraagt geruimen tijd een VERWERSKNECHT.

Durk Wytzes Dijkstra, is op 24 januari 1864 geboren in Roordahuizum. In 1892 trouwde hij met Jitske Ritsma, dienstmeid te Roordahuizum. Zij kregen één dochter en twee zonen.

In 1916 wordt de nalatenschap van de vader van Jitske verdeeld. Durk en Jitske erven dan "een huis met werkplaats en grond aan de Achterweg". Dit huis is nu Buorren 6 (fam.Knol).

Terstond gevraagd een VERVERS-  
KNECHT bij D. DIJKSTRA te  
Roordahuizum.

In 1933 zet Durk zijn huis te koop in de Leeuwarder Courant.

Ongeveer in dezelfde tijd als Durk Dijkstra is Johannes Velstra actief als schilder in Roordahuizum.

## TE KOOP OF TE HUUR

een sedert jaren gevestigde  
SCHILDERSZAAK te Roordahuizum.  
Aanvaarden op nader overeen te komen datum.

Te berragen bij D. DIJKSTRA,  
schilder te Roordahuizum.

De Ondergeteekende maakt aan de Ingezetenen van Roordahuizum en omliggende Plaatsen bekend, dat hij zich als VERVER heeft gevestigd te Roordahuizum. Hopende door eene nette en vlugge bediening zich ieders gunst waardig te maken.

J. VELSTRA.

Volgens de Kamer van Koophandel heeft hij zich in 1896 gevestigd als schilder. Met als adres R.66, wat nu Haven 1 is (garage).

Hij is geboren op 8 juli 1871 in Roordahuizum. In 1896 trouwt hij met Ypkje Epema. In 1898 wordt hun zoon Jochum geboren.

In 1903 koopt Johannes een "woon- en winkelhuis", Haven 2. Johannes was gespecialiseerd in het beschilderen van rijtuigen (sjezen). Daarom zaten er

ook dubbele deuren in zijn huis aan de kant van de Hoofdstraat.

In 1933 draagt hij de zaak over aan zijn zoon **Jochum Velstra**. In 1961 overlijdt Johannes, 90 jaar oud. Jochum trouwt in 1924 met Eibertha van de Meulen. Jochum is maar kort schilder. Eind 1937 wordt hij vader van het Armhuis te Sneek.



Johannes Velstra was een oudoom van **Rense Velstra**, geboren in 1943. Rense heeft jarenlang geschilderd in ons dorp en zijn vrouw Doutje beheerde de winkel met verf en behang e.d.. Zijn geschiedenis is nauw verweven met het bedrijf van Dekker, dus zal ik die later beschrijven. (Rense vertelde mij dat als in een advertenties "een plattelandsschilder" werd gevraagd men bedoelde dat men géén schilder uit de stad wilde. Iemand van het platteland had een veel betere, betrouwbare manier van werken!)

Begin 1938 verkoopt Jochum Velstra Haven 2 aan **Cornelis Mulder**.

Cornelis Mulder is in 1913 geboren in Stavoren. In 1938 neemt hij de schilderszaak over van Jochum Velstra. Hij trouwt met Vroukje Kampen.

Helaas verliezen zij in 1944 hun zoontje Gerrit door een ongeluk. Cornelis treedt in 1955 uit als eigenaar en draagt de zaak over aan **Albert Groen**, in 1906 geboren in Burgum.

**Mari Dekker**, geboren in 1921 in Brielle, was toen al schilder in Roordahuizum. Hij was uit Zeeland verhuisd naar Roordahuizum en had zijn bedrijf in de schuur bij Maaikede Vries (Buorren 15). In 1954 heeft Dekker een advertentie in de LC gezet waarin hij meedeelt dat hij zich vestigt in Roordahuizum.



Wanneer Groen de zaak van Mulder heeft overgenomen wordt in hetzelfde jaar de vennootschap onder firma "**Firma Dekker en Groen**" opgericht.

De firma is gevestigd op Haven 2, waar Groen woont. Mari Dekker woont in Master Gorterstrjitte 21. Groen had eerst een schildersbedrijf in Echtenerbrug.

Groen had de aandelen van de firma "Dekker en Groen" en Dekker was de vakman, die heel goed in dit bedrijf paste. Dekker en Groen konden goed met elkaar opschieten.



Dekker kwam bij de ouders van Rense Velstra aan huis en hoorde dat Rense goed kon tekenen. Dekker vond toen dat hij beter schilder kon worden dan naar de ULO gaan.

Na zijn dienstitijd is Rense gaan werken bij schilder Bakker in Akkrum, die al aardig op leeftijd was. Na ongeveer 2 jaar namen Rense en Doutje deze grote zaak over. Er was een winkel die door Doutje gerund werd en er waren wel 22 schilders in dienst.

Nadat hij deze zaak verkocht had, heeft Rense, die ondertussen allerlei diploma's had behaald, steeds als voorman gewerkt.

Toen Dekker ziek werd vroeg hij Rense om bij hem te komen werken. Hij had veel contracten lopen, dus had hij iemand nodig, die het werk van hem overnam. Hij had ook een winkeltje, dus dat werd door Doutje overgenomen. Het schildersbedrijf werd overgenomen door Langhout en Rense werd dus voorman bij Langhout.

Toen Evert Schaap was overleden kochten Rense en Doutje in 1979 Haedstrjitte 16. De stal werd toen verbouwd tot winkel. In 1993 zijn zij gestopt met de winkel en naar Grou verhuisd.

Pieter Jellema was de eigenaar van Haedstrjitte 15. Maar omdat hij zelf in Rotterdam woonde verhuurde hij het huis. Eerst aan de schilder **Siebe van der Hei**, geboren in 1912 te Wirdum, getrouwd met Annie Heslinga. Siebe en Annie zaten zonder huis na de grote brand op de Buorren, waarbij 4 huizen verloren gingen. Pieter Jellema heeft hen wel regelmatig brieven moeten schrijven dat zij de huur op tijd moesten betalen. Tot 1951 bedroeg de huur f 4,- per week; in 1960 werd dit



f 9,45 per week.

Een zoontje van Siebe en Annie is vier en een half jaar oud overleden aan jeugdreuma; een ziekte die door de huisarts niet werd onderkend.

Siebe bouwde en schilderde ook de decors van de toneelvereniging ROTO.

Hij was ook lid van de Sociëteit "de Fjouwer Doarpen".



Ondergetekende maakt bekend, dat de enige uitdelingslijst in het faillissement van S. v. d. Hei, voorheen schilder te Roordahuizum, heden is gedeponeerd ter Griffie der Arr. Rechtbank te Leeuwarden en aldaar gedurende 10 dagen kosteloos ter inzage van crediteuren ligt.  
Mr. S. van Wijland,  
curator,  
Vredeman de Vriesstr. 39  
Leeuwarden.

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Sociëteit wordt het volgende versje over hem geschreven:

#### Siebe van der Hei

*Foar Siebe van der Hei soe't what wezze  
Dy slacht alteast toch hiele einen oer,  
Mar Siebe, dy komt net yn Nijmegen;  
De reis nei de Beer is al in toer.*

Het is mij niet duidelijk wat de betekenis van dit vers is.

Rense Velstra vertelde mij dat Siebe zijn woonkamer behangen had met de vellen uit de behangstalen-boeken. Zal een leuk gezicht zijn geweest.

Siebe gaat helaas in 1957 failliet.

In 1994 overlijdt hij, 81 jaar oud, en wordt hij begraven in Reduzum