

De Kappers

Zoals we al bij de kruideniers lazen heeft **Johannes Smit** in het pand Aytawei 8, achter het kruidenierswinkeltje van zijn vrouw **Jantje Tilma**, een kapperszaak. Dit pand heeft Johannes in 1920 gekocht.

Johannes is eerst boerenknecht, maar gaat dan een half jaar in de leer bij Manus Weening, schoenmaker aan de Haven, die behalve schoenmaker ook scheerbaas was.



Johannes in zijn boot in de haven

In 1938 koopt Johannes Haedstrjitte 26 (waar nu Fetze Tigchelaar woont) en laat dat pand verbouwen door Jan Yntema. Die verbouwing heeft nogal lang geduurd, omdat er in dat jaar ook een bouwstaking is. Maar in 1939 kunnen de zoons van Johannes, de tweeling **Hendrik en Gabe**, hier beginnen met hun heren- en dameskapperszaak.

(In het Dorpsarchief is een diploma van Hendrik waaruit blijkt dat hij pas in 1946 het diploma Herenkappen heeft behaald. Dat is in die tijd blijkbaar geen probleem.)

Deze kapperszaak wordt in 1943 door **Hendrik** voortgezet. Gabe is daarna naar Brabant vertrokken, waar hij samen met zijn vrouw, ook

DINSDAG 5 JULI OPENING

der modern ingerichte

Dames- en Heeren-Kapsalon.

Nette bediening. Billijke tarieven.

PERMANENT vanaf f 2.

Beleefd aanbevelend,

GEBR. SMIT, Roordahuizum.

kapster, een kapperszaak heeft.

Hendrik is in 1920 geboren en hij trouwt op 5 juni 1943 met **Eke Visser**.

In de oorlog moet Hendrik onderduiken bij zijn schoonouders in Goutum.

Hij koopt de turfopslag achter zijn huis van Wietse van der Hei, zodat hij zijn zaak en tuin kan vergroten. Het is nu een grote kapperszaak geworden met wel 11 stoelen.



*Dit is een foto van Haedstr. 26.
In de lange witte jas is Hendrik.*

Hendrik is een heel actieve kapper. Hij kapt niet alleen in Reduzum, maar ook in de omliggende dorpen. Vóór 8 uur en vóór 1 uur haalt hij zijn klanten die niet in Reduzum wonen op. Als je dus opgehaald wil worden moet

je een afspraak om 8 uur of om 1 uur maken. Willem Bijker, die aan de overkant woont brengt de klant dan weer terug als Hendrik zelf geen tijd heeft. En later doet ook zoon Klaas dit.

Begin 1950 gaat hij ook kappen bij de verschillende toneelgezelschappen rond Reduzum. Eerst op de brommer, later met de auto. Hij heeft ook heel veel pruiken voor het toneel.

In 1955 stopt Hendrik met het kappen van heren. Hij huurt de garage van Sijbe Sytema (aan de Haven, achter Haedstrjitte 19) en laat deze verbouwen. En daarin zet **Rinse Kloosterman** het herenkappen voort tot 1966.

Rinse trouwt met **Wietske Fopma**, die als kapster werkt bij Hendrik Smit. Zo hebben zij elkaar leren kennen.

Rinse was een vrolijke man die wel van grappen hield. Johannes Smit komt zaterdags nog vaak helpen bij Rinse, want dan is het erg druk.

Op 1 januari 1964 draagt Rinse de zaak over aan **Douwe Velstra**.

Die heeft dan naast het "Herenkappersbedrijf" tot oktober 1965 ook een "kleinhandel in hengelsportartikelen".

Te koop of te huur een
best beklante HERENKAPPE
te ROORDAHUIZUM
Goede tarieven. Zo spoedig mogelijk te a:
R. Kloosterman, Roords

Oktober 1967 wordt de zaak opgeheven.
Nu weer verder met Hendrik Smit.

advertentie Linepraat rond 1960

DAMES
DINSDAG 19 MAART
HEROPENING
van onze totaal gemoder-
niseerde dames-kapsalon
H. SMIT — Roordahuizum
TELEFOON 05660—419

SMITS KAPSALON
Roardhuzum. tel.19

Voor elektrische scheerapparaten
REMMINGTON, BRAUN, PHILLIPS
SMIT'S KAPSALON,
Vrijblijvende Demonstratie

Hendrik koopt ook de "oude bakkerij", waarin hij dan zijn auto kan stallen en zijn boten droog kan schilderen. De grote oven van de bakkerij wordt (helaas) gesloopt.

In de bakkerij zaten heel veel prachtige blauwe tegels. Hendrik heeft die "aan de wand" verkocht aan een antiquair. Hendrik betaalt voor de bakkerij F 10.000,- en verkoopt de tegels voor f 8.000,- !

In 1974 overlijdt Hendriks vrouw Eke, 52 jaar oud, en een jaar later ook pake Johannes. Johannes en zijn vrouw Jantje wonen dan in een aanleunwoning in Grou. Jantje overlijdt pas in 1989, 95 jaar oud. Hendrik stopt in 1975 met de zaak in Reduzum, maar blijft nog wel her en der knippen. In 1978 stopt de kapperszaak helemaal.

Op 4 november 2003 overlijdt Hendrik Smit, 83 jaar oud.

(Met veel dank aan Tineke van Dijk-Smit en Klaas Smit voor al hun informatie.)

Kapsalon Papillot van **Greetje Huistra** werd geopend in de zomer van 1986. Voor de kapsalon was een "hok" gebouwd naast haar woonhuis op Ds. Boersstrjitte 16. Een gezellige, maar kleine kapsalon. Toen Ds. Boersstrjitte 18 te koop kwam was dit dé gelegenheid om een wat grotere salon te maken. Op 1 november 1993 werd Ds.Boersstrjitte 18 gekocht en op 5 juli hielden Greetje en de 2 part-timers die zij in dienst had open huis.

"Op 6 juli zaten de eerste vaste klanten al op de nieuwe zetels. "Kapsalon Papillot" is een familie kapsalon waar dames, heren, als wel kinderen kunnen worden geknipt.

In een ruime wachthoek in een zacht oranje kleur kan de klant van een kop koffie genieten, terwijl de kinderen spelen met speelgoed of hun nieuwe kapsel op het tekenbord zetten. Het interieur biedt een rustige aanblik. Greetje kan met recht trots zijn op het eindresultaat dat een uitstraling heeft van een persoonlijke eigentijdse stijl." (MidFrieslander)

Helaas overlijdt Greetje op veel te jeugdige leeftijd in april 2009.

Klaske Fennema-Tigchelaar huurt vanaf 1 augustus dat jaar de kapsalon en zet het kapperswerk voort.

Op 3 oktober 2015 opent Klaske haar "Kaphûs" in de mooi tot kapsalon omgebouwde oude bakkerij, Haedstrjitte 22.

Behalve deze kapsalon hadden wij in het dorp ook nog **Harm's Coiffures** van Harm de Graaf op Suderom 3. Harm gaat regelmatig naar Turkije, waar hij enkele gasten in het hotel, waar hij verblijft, knipt. Het huis is nu verkocht.