

## Groente boeren

De oudste groenteboer die ik gevonden heb is **Jan Hendriks Hiddinga**, geboren in 1851 te Hommerts. In 1876 trouwt hij met **Aaltje Jacobs Boonstra** en samen verhuizen zij dan naar Reduzum. Volgens het kadaster naar Buorren 11, waar later Arie Broekstra zijn huis heeft gebouwd.



Meer is mij niet over hem bekend.



In het dorpsarchief is een mooie foto, die ook in Ferlinepraat is afgedrukt, van een hondekar met daarop een bord "**J.Nauta, Groentehandel**". Van wanneer deze foto is is niet bekend, maar de mensen die ik het gevraagd heb herinneren zich geen groenteboer Nauta.

Op de foto staan ook **Albert** (3e r.) en **Jacobus** (4e r.). Albert is geboren in 1906 en Jacobus in 1910, beiden in Doezum (Gr.). Beiden staan in 1930 in geschreven in Roordahuizum als groentekoopman.

Jacobus vertrekt in 1935 naar Nederlands Oost-Indië en Albert in 1938 naar Suawoude.

In 1938 staat de winkel te koop.

Volgens het Kadaster heeft groenteman **Taeke Venema** toen de winkel op Buorren 10 gekocht van de vader van Albert en Jacobus.

Taeke Venema is in 1900 geboren in Gaastmeer. Zijn vader wordt later groenteventer in Rauwerd.

Taeke, 16 jaar oud en nog boerenknecht, is voor het gerechtshof gedaagd wegens stroperij.

In 1930 is hij getrouwd met **Roelofje Akkerman**. Hun eerste 4 kinderen worden in Rauwerd geboren. In Roordahuizum krijgen zij nog een tweeling en een drieling, waarvan maar één kind in leven blijft.

Taeke staat bekend als een heel lieve man. Als je als kind in zijn winkel kwam zei hij vaak "Neem maar lekker een appel". En dat terwijl het in zijn gezin toch ook geen vetpot was.

Zoals wel meer vrouwen in die tijd was Roelofje heel intelligent. Maar in die tijd konden vrouwen door de grote armoede weinig met die intelligentie. 's Ochtends melken bij de boeren om wat bij te verdienen, meer zat er niet in.

Roelofje doet ook veel voor het Toneelgezelschap.

In de oorlog heeft Taeke in Duitsland moeten werken.

In 1950 heeft hij zijn winkel ter overname aangeboden, maar niemand heeft de winkel overgenomen. Taeke is toen wel gestopt met de winkel en als melkrijder gaan werken voor de melkfabriek. Ook werkte hij wel bij een boer.

Eind 1972 overlijdt Roelofje en in 1973 kopen Fetze en Geartsje Tigchelaar Buorren 10.

Omdat Venema wel wat zorg nodig heeft, heeft mevrouw Akke Tigchelaar, die toen in de D.S.Bangmastraat woonde, hem in huis genomen. Maar na een poosje ging dat toch niet meer.

Venema heeft nog geprobeerd zichzelf te verdrinken in de sloot achter het kerkhof, maar die was niet diep genoeg. Hij is daarna opgenomen in Friesmahiem in Grou. Hij overlijdt in 1981. Taeke en Roelofje zijn beiden in Reduzum begraven.

### Groentewinkel Roordahuizum.

**TE KOOP** een nette **WONING**, annex **Groentewinkel**, **BERGPLAATS** en flink erf, in het dorp Roordahuizum.

Aanv. 12 Mei 1938. Koopsom billijk.

Te bevragen bij **JANSMA & HYLKEMA**, makelaars, Grouw, telefoon 37.



De groenteboeren die het langst actief geweest zijn in Reduzum is de familie **Gercama**. Eerst **Jouke Gercama**, geboren in 1913 te Warga en zijn vrouw **Eke Hilverda**, geboren in 1908 te Akmaryp, en later hun (enige) zoon **Rients**, geboren in 1938 te Roordahuizum. Een uitgebreid interview in de Leeuwarder Courant van maart 1984, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van hun zaak, geeft de geschiedenis van dit echtpaar weer.

Jouke kwam in 1934 uit militaire dienst en het was niet eenvoudig om in die crisistijd aan werk te komen. Samen met Eke begint hij een groentewinkeltje in Haedstrjitte 5. Bovendien koopt voor f 175,- een bakfiets om de groenten uit te venten in het gebied tussen Warga, Roordahuizum, Deersum en Mantgum.

In die tijd kosten 3 kroppen sla een dubbeltje, 3 pond aardappels ook een dubbeltje en een kilo bananen 17 centen. En nog

verdienden ze daar aan. Maar het is heel hard werken en vetpot is het niet.

De ouderen in ons dorp zeggen bij het noemen van de naam Gercama: "Die man heeft ons mooi door de oorlog heen geholpen met zijn groenten." Ook in de moeilijkste oorlogsjaren hebben Jouke en Eke vrijwel altijd groente en fruit te koop. Jouke: " 's Morgens stonden er 200 mensen voor de winkel. De nummers 1 tot 100 mochten een bloemkool hebben en de anderen een bos wortels. Ze gingen soms wel met 2 bloemkolen, 2 bossen wortels en wat fruit naar huis." Jouke heeft veel contacten met de ondergrondse in Friesland. Verder trekt hij zich niets aan van de oproepen om voor de Duitsers te werken. Soms sleept hij hele pramen vol aardappels naar Roordahuizum of haalt hij in de nacht met paard en wagen groente bij de kwekers om veilig onder te brengen bij de boeren in de buurt. Dat gaat ook wel eens bijna mis. Een NSB'er die ontdekt dat de schuur van Gercama vol groente staat, krijgt wat bloemkolen mee met de waarschuwing dat hij op de bodem van het Pikmeer terecht zal komen als hij zijn mond open

doet. Hij heeft er nooit over gepraat.

Na de oorlog is het ook nog een moeilijke tijd.

Jouke neemt er een baantje bij als ambulante kelner, als rijder en als bouwvakker. Gelukkig neemt Eke het werk over als Jouke er niet is.

In 1983 zijn Jouke en Eke voor het eerst van hun leven met vakantie geweest en dat is zo goed bevallen dat zij zich een caravan in Appelscha hebben aangeschaft.

In 1990 is Eke overleden en 4 jaar later Jouke. De laatste jaren werkte hun zoon Rients natuurlijk ook mee in de zaak. Tot ook hij te oud wordt. Een aantal jaren heeft hij nog een bloemenwinkel gehad. In 2011 is Rients gestorven.

#### Ernstig ongeval

De heer S. Sijtema van Roordahuizum vervoerde met zijn vrachtauto afgedankte leger-aanhangwagens van Leeuwarden naar Roordahuizum. De heer J. Gercama, die in dienst is bij Sijtema, zat op de auto. Bij Bar-huis viel een van de oude wagens van de auto, waarbij Gercama werd meegesleurd. Bij deze val kwam Gercama zo ongelukkig terecht, dat hem beide kaken



**GROENTE- en FRUITHANDEL  
RINSE VISSER**

voor de beste aardappels, verse groente en fruit, 't fijnste brood, koek en banket hoge kwaliteit, lage prijzen  
Aytawei 51 Reduzum tel. 05660-1379

Toen wij in 1976 vanuit Utrecht in Reduzum kwamen wonen, hebben wij erg moeten wennen aan het feit dat we allerlei groenten die we gewend waren niet konden kopen. "Gercama heb je ook champignons?" "Nee, dat doet het hier in het dorp niet." Om maar niet te spreken over paprika, knoflook en schorseneren.

Wij waren dan ook heel blij met de komst van **Rinse Visser** en zijn rijdende groentewinkel. Hij had zulke 'rarigheden' wel en bij hem kon je alles bestellen.

